



Wedstrijdboeien

race zeiler. Ik was vaste bemanning bij hem, we voeren de Y-toren, de Trintel, dus later de Pampus, de 24 uren, bij Flevomare, de Almere Regatta, de ATP, de Challenge Cup, wat niet. Sommige daarvan bestaan al niet meer. Bas en ik voeren vooral als voordekker: daar helpt een passie voor harde wind wel bij.

Ik leg nu vaak boeien, daar zijn we zeer ervaren in. Dat luistert bij een wedstrijd nauw, dat weet je pas als je zelf wedstrijden vaart, zeker op stromend water. Ik ben ook wedstrijdleader. We geven in Scheveningen (met het Watersportverbond) zelfs les in onze eigen methode: hoe je boeien op zee aan hun eigen anker omhoog kan trekken. Ik vaar dan ook vaak met Twirre Boogaart, ook al jaren Y-lid. Hij fotografeert en ik zet de RIB op de goeie plek voor die foto's. We zijn ook niet bang voor een beetje water: soms staan er golven van 2,5 meter, maar we weten er meestal wel wat van te maken. We zijn een goed team samen! Ik zie Twirre wel als opkomend talent: hij wint al veel wedstrijden, ik kom hem vaak tegen. Dat kost veel tijd, weet ik uit ervaring, mooi dat hij die erin steekt...

Ik voer ook regelmatig met Charles Boucher, met de *Ragazzi*, die won ook vaak wedstrijden. Dat is niet alleen topsport, het is ook supergezellig: Cor Zoutendijk van de *Esperanza* bijvoorbeeld kwam graag borrelen, met zijn zoon Dick. Om maar niet te praten over ome Be Jacobs, die deed altijd het startschip. Bij hem werd het altijd érg gezellig. Na zijn dood heb ik nog zijn schip weggebracht naar Dronten, dat is alweer 20 jaar geleden. Ome Be is met zijn boot oud geworden, het onderhoud schoot er wel bij in..."

#### Zeevaartschool

"Ik ben in dat varen doorgegroeid: op de zeevaartschool in Enkhuizen haalde ik al mijn brevet voor de binnenvaart tot 500 bruto registerton; nu ben ik bezig aan het examen voor coasters en zo, tot 3000 ton. Dit jaar doe ik examen,



Op een RIB

daar gaat veel tijd in zitten. Je moet ook vaaruren maken, dat doe ik dan bij Rederij de Boer, daar vaar ik grote zandzuigers in het weekend. Als ik dat examen eenmaal gehaald heb ga ik weer eens kijken wat me leuk lijkt: baggerwerk, sleepwerk. Het moet ook een beetje passen bij mijn leeftijd; ze moeten je nog wel willen hebben. Maar met passie, discipline en motivatie ben ik altijd een heel eind gekomen, die tellen ook mee."

#### Het Y

"Ik kreeg meer dan 10 jaar geleden de Paul Niemanprijs voor mijn inzet bij de wedstrijden. Nou, dat is behoorlijk uit de hand gelopen. Het wedstrijdzeilen bij het Y is wel veranderd: er wordt minder sterk gezeild nu, vooral clubwedstrijden. De fanatieke wil om te winnen is er bij de meesten wel een beetje af. Zelf vaar ik nu wel regelmatig toertochten met Wim Specht van de *Westgat*. Met Lemster Aken heb ik minder: de eigenaren zijn toch een ander slag volk. Maar gelukkig kan je met de huidige eigenaar van de ZA (vroeger was die van Willem Hos) wel normaal praten. Dan vind ik het leuk om ze bij wedstrijden te zien meedoen. De mentaliteit is in het geheel wel veranderd trouwens: er is minder passie voor het pure zeilen bij veel leden. Die hebben vaak heel veel andere dingen te doen. Dan zie je ze niet meer op de vereniging. Dan verloederen hun boten soms, die zien er niet meer uit, worden niet meer onderhouden. Doodzonde, die zouden eigenlijk hun boot moeten verkopen. Sowieso zouden meer mensen actief kunnen zijn in de vereniging. We hebben wel veel vrijwilligers, maar daar kunnen er best meer bij. Bas en ik proberen dat wel. We zouden bijvoorbeeld wel eens een paar vaten onder het lesvlot willen zetten, dan sta je niet meer met je voeten in het water... En een betonblok in plaats van de ankers nu. Er is genoeg te doen. Zo ben ik actief in de 'Expeditie Noordzee' waarmee we de Noordzee van plasticsoep willen ontdoen. De actie 'Duik de Noordzee schoon' is bijvoorbeeld van ons. Daar valt best veel over te



© Twirre Boogaard

vertellen, ik zou daar graag een keer in de winter een lezing over geven bij Het Y."

Interview: Bob van der Winden



Duik de Noordzee schoon